

NEDEN - 1

7- 8 Milyon nüfuslu İsraili Yahudiler; yakınlarında bulunan 500 milyonluk Müslümanlara, Türkiye’de dahil her alanda nasıl kafa tutabiliyor? Ve onlardan bilim ve teknolojide, tarımda, ticarete, savunma-sanayinde çok daha ileridedirler?

7- 8 Milyon nüfuslu İsraili Yahudiler; Ülkelerindeki taşlık ve kurak topraklara çöllere, hayat veriyorlar. Ve tehlikeli terörün, savaşların olduğu, her an öldürülme olasılıklarının bulunduğu ülkelerini vatanlarını terk edip daha rahat huzurlu ülkelere göç etmiyorlar, neden?

7 – 8 Milyon İsraili Yahudi Devleti Türkiye’nin uçaklarının, tanklarının, insansız hava araçlarının bakımını onarımını yapıyor, yedek parça ve teknoloji satıyor.

7 – 8 Milyon İsraili Yahudi Ülkesi tarım ülkesi olan Türkiye’ye her türlü bitki tohumunu satıyor, Sadece Türkiye’ye değil bütün Dünya ülkelerine satıyorlar.

7 – 8 milyonluk İsraili Yahudi Devleti çocuklarını gençleri gelecek nesillerini dini hurafelerle, uydurulmuş uyarlanmış masal ve hikâyelerle v.b. dini okullarda eğitmiyor, yetiştirmiyor, çağın gereklerine cevap verebilen okullarda ağırlıklı olarak teknik meslek okullarında ve teknik ağırlıklı derslerle geleceğe hazırlıyorlar...

7- 8 Milyon nüfuslu İsraili Yahudiler; Ülkelerine sahip çıkıyorlar, topraklarını para karşılığında hak edilmeyen sefahat uğruna yabancılara satmıyorlar.

7- 8 Milyon nüfuslu İsraili Yahudiler; Teröre ve ülkenin çıkarlarından kimseye taviz vermiyorlar, kimseden çekinmeden, korkmadan mislisiyle anında karşılık veriyorlar, bizdeki malumlar gibi atıp tutup boşuna bağırıyorlar, tehditler savurmuyorlar. Devlet ciddiyetini terk etmeden gereğini yerine getiriyorlar, devletin otoritesinden, ödün vermiyorlar....

Nerede o bizim bağırın kükreyen tehditler savuran mangalda kül bırakmayan korkusuz, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız, müteşebbislerimiz, bizim üniversitelerimiz, bilim, teknoloji araştırma kurumlarımız, hele o ünlü takım elbiseli ağır havalı profesörlerimiz.....Sempozyum, kongre ve toplantılarda sayısız makale yayınları, say, say bitmeyen yurt içi yurt dışı üyelikleri ve idi güdüğü belirsiz danışmanlıkları, ve başkanlıkları ile havalan öğretim üyelerimiz işe yarar ülkenin gelişmesine, zenginleşmesine, iş yerleri açılmasına katkı sağlayabilecek projeler ortaya koyamıyorlar. Onun yerine birbirlerini ezmekle, kötülemekle meşguller, çamur atmakla, birbirlerinin işlerine karışmakla, masa başında ip sapa gelmez yasa yönetmeliklerle, kurallarla çevreye yarar veren öğretim üyelerimiz neden Türkiye’nin sorunlarında teknolojide bilimde ispat edemiyorlar...

(Peki be adam, sen yaptın ki yada ipe sapa gelmez yazılarınıla ülkeye ne hayrın oluyor diye de söylenenlere burada söyleyecek sözüm yoktur. En azından mevcut olanaklarla çevreme en iyisini vermeğe ve yardımcı olmağa çalışıyorum ve en önemlisi çevreme, çalışma arkadaşlarıma zarar vermemeğe özen gösteriyorum. ... Beni manen ve madden mağdur eden, yaklaşık 20 senemi berbat doçentlik sınavımdaki itu’ lu gemi inşaat ve deniz bilimleri enstitüsü jüri üyelerine Allahsızlara burada sormak istiyorum onlar nasıl profesör oldular ve neler yaptılar. Kimisini doçentlik sınavına sokmadan doçent yaptılar...)

.....

.....

Nedenleri hakkında sizlerde biraz düşünün. Düşünmek ve karşılaştırmak, olumsuzlukların, ortaya konulmasında, onurlu, sağlıklı, zengin bir insanı yaşam için fikir beyan etmekle kaybınız olmaz. . En azından aşağıdaki fotoğraflara bakın, görüntüler çok şeyi açıklıyor!
(Burada yazılarımda kişilere, kurumlara akıl yada hakaret etme gibi bir maçım söz konusu olamaz. Özverili çalışan bir çok siyasetçimiz, bürokratımız, öğretim üyelerimiz sayesinde bu ülkede, kurumlarında, üniversitelerimizde faaliyetler sürmekte ve dimdik ayakta gelişmelerine devam etmektedirler.)

Yukarıda ki basit karşılaştırma ve aşağıdaki fotoğraf görüntüleri her şeyden evvel bir insan olarak, bir Müslüman olarak, bir Türk Vatandaşı olarak beni çok hem de çok rahatsız ediyor. Sizleri de mi hiç mi hiç rahatsız etmiyor? **Türkiye bunlara, dini çapulcuların, yobazların hakim olduğu, dinin ön plana çıkarıldığı devletlere özeneceğine, Müslüman, din kardeşlerimizin gelişmelerine katkıda bulunmak için gerekeni yapmalıdır, daha aktif girişimlerde bulunmalıdır.**



21. Dünyası'nda tüm insanlık için biz Müslümanlar için yüz karası insanlık dışı vahşet, fotoğraf görüntüleri, İnsanlık bu tür vahşetleri desteklememelidir. Bu gibi vahşetlere meyilli olanların, sebep olan insanların ne bu dünyada nede öbür dünyada insan gibi yasama hakları yoktur, Allaha olan duaları da nafilidir. Müslümanlıkla, cihatla alakası olamaz. Filistin Gazze'de çekilmiş, İnternette alıntıdır.



Bir Müslüman kardeş ülkesinde bir üniversitede sınav manzaraları ve Orta öğretimde ders manzaraları.. Bir insan olarak, bir Müslüman olarak bir kardeş Müslüman ülkesinde bu

görüntüleri çok üzücü buluyorum. Üzücü bulduğum diğer bir konu Üniversite öğrencileri ülkenin kalkınması için topyekûn birlik içinde çalışacaklarına ipe sapa gelmez mezhep kavgaları nedeniyle birbirlerini boğazlıyorlar, vahşice öldürüyorlar (Bir öğrenci yurdunda mezhep kavgaları nedeniyle hunharca öldürülen bir öğrenci çok katlı öğrenci yurdu binasının pencere camından dışarı atılıyor!) bu nedenle üniversiteler 10 gün kapatılıyor.

(Fotoğraf Görüntüleri İnternette Alınmıştır)

TÜRKİYE BUNLARA ÖZENECEĞİNE, MÜSLÜMAN, DİN KARDEŞLERİMİZİN GELİŞMELERİNE KATKIDA BULUNMAK İÇİN GEREKENİ YAPMALIDIR.

dr husso

.....

.....

• İsrail, tohumu olmayan, dünyanın en iyi kavununu yetiştirmişti...
Ki her seferinde tohumu kendisinden alsınlar...

• **İSRAİL'DE HER BEŞ ÇOCUKTAN DÖRDÜ TEKNİK EĞİTİMDE...
SEÇMELİ DERSLERİ MOTOR, MEKANİK, BİLGİSAYAR, HAVACILIK, GEMİCİLİK,
TASARIM, İNŞAAT, TARIM, VS...
BİR DE SEN SEÇMELİ DERSLERİNİ SAY İSTERSEN...**

• **YARISI ÇÖL İSRAİL DÜNYAYA TOHUM SATIYOR... TARIM ÜLKESİ TÜRKİYE
TOHUMUNU DIŞARIDAN (173.9 MİLYON DOLARA) ALIYOR... 45.7 TONU
İSRAİL'DEN...**

• Savaşta dersin...

Şu anda uçan uçaklarımızın son bakımını İsrail yaptı...

Pilot oturunca şüpheleniyor zaten, yanında sanki gözükmeyen bir İsraili pilot mu var ne?..

Tankların revizyonunu İsrail yaptı...

İnsansız İsrail uçaklarını daha geçen gün iade ettiler, yedek parça vermediler diye...

Sen imam yetiştir...

Üfürsün, artık kim uçarsa...

(Alıntı Bekir Coskun, Sözcü)

.....

Bana Da Ulaşan Bir E-Mail Sizin De İlginizi Çeker Düşüncesiyle Gönderiyorum

Yıllardır " cahil cesareti" diye adlandırılmış konunun, meğerse bilimsel bazı temelleri de varmış.

DUNNING-KRUGER SENDROMU :

Televizyon izlerken birilerine bakıp da "Ya bu adam bu sıklıkla nasıl buralara kadar gelebilmiş" diye düşündüğünüz oldu mu hiç? ... ya da işyerinizde bazı görevdeki bazıları, sizde büyük bir şaşkınlık uyandırdı mı? Onlara bakıp da "Bu cahillik,

kendini bilmezlik nasıl fark edilmez?" diye iç geçirdiniz mi?

Justin Kruger ve David Dunning adlı iki ABD'li bu hissi çok yaşamış olacak ki, bu iki psikiyatri uzmanı, 10 yıl kadar önce bir teori ortaya atmış:

"CEHALET, GERÇEK BİLGİNİN AKSİNE, BİREYİN KENDİNE OLAN GÜVENİNİ ARTIRIR."

ve bunun üzerine bir araştırma başlatılmış. Fizyolojik ve zihinsel alanda yapılan çeşitli uygulamaların sonucunda şu bulgulara ulaşılmış:

- **NİTELİKSİZ İNSANLAR NE ÖLÇÜDE NİTELİKSİZ OLDUKLARINI FARK EDEMEZLER.**
- **NİTELİKSİZ İNSANLAR, NİTELİKLERİNİ ABARTMA EĞİLİMİNDEDİRLER.**
- **NİTELİKSİZ İNSANLAR, GERÇEKTEN NİTELİKLİ İNSANLARIN NİTELİKLERİNİ GÖRÜP ANLAMAKTAN DA ACİZDİRLER.**
- **EĞER NİTELİKLERİ, BELLİ BİR EĞİTİMLE ARTIRILIRSA, AYNI NİTELİKSİZ İNSANLAR, METELİKSİZLİKLERİNİN FARKINA VARMAYA BAŞLARLAR.**

Ve bitmedi...

Cornell Üniversitesi'ndeki öğrenciler arasında bir test yapılmış ve klasik "Nasıl geçti?" sorusuna öğrencilerden yanıtlar istenmiş...

SORULARIN YÜZDE 10'UNA BİLE YANIT VEREMEYENLERİN "kendilerine Soruların yüzde 10'una bile yanıt veremeyenlerin "kendilerine güvenleri" müthişmiş. Onların "testin yüzde 60'ına doğru yanıt verdiklerini" düşündükleri; hatta "iyi günlerinde olmaları halinde yüzde 70 başarıya bile ulaşabileceklerine inandıkları" ortaya çıkmış.

SORULARIN YÜZDE 90'INDAN FAZLASINI DOĞRU YANITLAYANLAR İSE "en alçakgönüllü" denekler; soruların yüzde 70' ine doğru yanıt verdiklerini düşünüyorlarmış.

Tüm bu sonuçlar bir araya getirilmiş ve Dunning-Kruger Sendromu'nun metni yazılmış:

"İşinde çok iyi olduğuna" yürekten inanan 'yetersiz' kişi, kendini ve yaptıklarını övmekten, her işte öne çıkmaktan ve aslında yapamayacağı işlere talip olmaktan hiçbir rahatsızlık duymaz! Aksine her şeyin hakkı olduğunu düşünür!

Ancak bu 'cahillik ve haddini bilmeme' karışımı mesleki açıdan müthiş bir itici güç oluşturur. 'Eksiler' kariyer açısından 'artıya' dönüşür. Sonuçta, 'kifayetsiz muhterisler' her zaman ve her yerde daha hızlı yükselirler.

Bu arada, gerçekten bilgili ve yetenekli insanlar çalışma hayatında "fazla alçakgönüllü" davranarak öne çıkmaz, yüksek görevlere kendiliklerinden talip olmaz, kıymetlerinin bilinmesini beklerler... Tabii beklerken kırılır, kendilerini daha da geriye çekerler... Muhtemelen üstleri tarafından da 'ihtiras eksikliği' ile suçlanırlar..."

Ne olur fazla mütevazî olmayın!... "Siz de çevrenize şöyle bir bakın" diyeceğim ama eminim bu satırları okurken bile aklınızdan bir dolu yüz, bir dolu isim ya da malum isim geçmiştir...

NE OLUR FAZLA MÜTEVAZİ OLMAYIN!... SİZİ CİNSİYETİ, AKLI BOZUK DİYE, (Yani Kabaca; İbne, Orospu, Deli, Saf, Korkak...) BU ÜLKEDE BELLER, KULLANIRLAR!!

Dunning ile Kruger'in, bu çalışmalarlarıyla 2000'de, Nobel yerine Harvard Üniversitesi'nin IQ Nobel'ini alma nedeni "cahil olmamalarıydı".

ve yazıyı Bertrand Russel'in bir sözüyle bitiriyoruz:

"DÜNYANIN SORUNU, AKILLILAR HEP KUŞKU İÇİNDEYKEN APTALLARIN KÜSTAHAÇA KENDİLERİNDEN EMİN OLMALARIDIR"

.....
.....

DEMOKRATİK DEVLET YÖNETİMLERİNDE SECİLMİŞ SİYASİLERİN, HÜKÜMETLERİN GÖREV VE YETKİLERİNİN KISITLANDIRILMASI BİR ZARURET HALİNE GELMİŞTİR

<http://dr-huso.com/makale/makale395.htm>, http://dr-huso.com/makale/makale421_Askerî_Darbeler.htm

http://dr.huso.com/makale/makale428_TÜRKİYE_de_baskanlik_sistemi_istemi

http://dr-huso.com/makale/NEDEN_1.pdf

http://dr-huso.com/makale/makale429_turkiyede_engelli_ozurlu_boyutu.htm

.....

.....

**TÜRKİYE'DE BAŞKANLIK SİSTEMİ İSTEMİ!
EŞİTTİR TEK ADAM DEVLET YÖNETİMİ SİSTEMİ;
GERÇEK DEMOKRASİNİN İSTEMİ DEĞİLDİR.**

<http://dr-huso.com/makale/makale425.htm>

TÜRKİYE'DE BAŞKANLIK SİSTEMİ İSTEMİ; Daha çok parti çıkarları yanında, kişisel ihtirasların bir istemidir; daha iyi bir devlet yönetimi gerekçesi asılsızdır.

Dünyada Başkanlık sistemi ile idare edilen o kadar kötü örnekler vardır ki, ve Dünyada başbakanlık sistemi ile idare edilen o kadar çok iyi örnekler vardır ki, Türkiye'de birilerinin başlattığı başkanlık sisteminde örnek olarak gösterilen ABD'de yada Fransa'daki başkanlık sistemini dahi bastırırlar. **Kaldı ki bu ülkelerde dahi zaman zaman başkanlık tek adam parlamenter sistemi tartışılmaktadır; başbakanlık parlamenterler sistemindeki gibi devlet yönetimindeki yetkilerin, görevlerin paylaşması istenilmektedir.**

21. YÜZYILDA DÜNYA DEVLETLERİNİN DEMOKRATİK YÖNETİM SİSTEMLERİNDE SEÇİLMİŞ SİYASİLERE, HÜKÜMETLERE, BAŞKANLARA TANINAN SİNİRSİZ YETKİLERİN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ACİLEN KISITLANMASI GEREKTİĞİ GÖRÜSÜNDEYİM! NEDENİ Mİ?

SİYASİLER; insanlık yaşamında, ülke de, devlet yönetimlerinde şerlerin, bir çok olumsuzlukların, suiistimallerin, savaşların, siyasi ve ekonomik iflasların ve kaosların, isyanların, huzursuzluğun, yoklukların, pahalılıkların, işsizliğin, kadersizliğin, uğursuzluğun, sefaletlerin, mağduriyetlerin ana kaynağıdır. Günümüzde Türk siyasetinde devlet yönetiminde hakim olan zihniyet; “ Halk beni tercih etti, halk bizleri seçti, bizlere bir daha ki seçimlere kadar devlet yönetiminde yetkilerini vermiştir, istediğimizi yaparız, kendi görüş ve zihniyetimize göre hareket ederiz gibi” anlayış yanlıştır. Ve günümüz seçilmiş siyasilerin, hükümetlerin devlet yönetimindeki anlayışları, uygulamaları; demokratik devlet yönetimi sistemine, yani **DEMOKRASİ ANLAYIŞINA;** “**EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR** “ hükmüne de aykırıdır.

.....

Son zamanlarda radyo ve TV kanallarında topyekûn, sanki bir elden emir almışlar gibi, yönlendirilmişler gibi “Başkanlık Devlet Yönetimi Sistemini” övülmektedir, Tek adam tek başlılık olan başkanlık sistemin propagandası yapılıyor. İslam Dininde devlet yönetimlerinde tek adam, tek başlılığın savunulduğu hatta bazıları şimdiki başbakanlık demokrasi sisteminin çok başlılık diye İslam dinine aykırı, günah olduğunu söyleyecek kadar ileri gidiliyor, bir radyo kanalında bu görüş savunuluyor. Bu Tür faaliyetlerin Türkiye'de başkanlık sistemin ne kadar tehlikeli olduğu açığa çıkıyor!

DEVLET YÖNETİMİNDE YETKİ VE GÖREV VE SORUMLULUKLARIN DAĞITILMASI PAYLAŞILMASI DEMOKRATİK DEVLET YÖNETİMLERİNDE ÇOK BAŞLILIK OLMADIĞINI BAZILARIMIZIN BEYNIKÖRLERİN ANLAMASI, İDRAK ETMESİ GÜÇTÜR. Onlar yine de her zaman olduğu gibi inatla büyük marifetmiş gibi bildiklerini uygulamaya koyacaklardır. Sadece bir farkla; eskiden mehter marşı adımı gibi; bir sağa, bir sola, iki adım ileri uyarı varsa tek adım geri temkinli ilerleme taktiği yerine, şimdi önlerinde engel görmedikleri için hızlı adımlarla ilerleme ve tehdit yöntemi ile hareket ediyorlar.

İnsanlık var oluşundan beri krallara, şahlara, padişahlara, diktatörlere tiranlara karşın hep zorlu, kanlı, ölümlü mücadeleler, savaşlar, ayaklanmalar vere, vere devlet yönetiminde bugünkü çoğulculuğa dayalı demokratik halk yönetimine ulaşmıştır. Türkiye'de devlet yönetiminde, idaresinde gözlenen aksaklıkların giderilmesinde çözüm olarak başkanlık sisteminden

evvel başka idari müdahalelerin idari iyileştirmelerin düşünülmesinde yarar vardır. Örneğin, 1) Devlet yönetiminde her birimin görev ve yetkilerinin hareket sınırlarının açıkça en uç detayına kadar belirlenmesi,... 2) Meclisteki vekil sayısını azaltılıp, onun yerine 100 ile 150 kişilik halk senatosunun denetleme devlet yönetimini denetleme yetkisiyle kurulması. Gibi çözümlerin Türkiye açısından daha yararlı olur. Eskiden senato vardı da ne oldu? Yada senato devlet yönetimi aksatmıştır gibi argümanlar yersizdir, art niyeti ve veya bilgisizliği gösterir. 12 eylül senatoyu yeni anayasa ile feshetmek yerine ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi çok daha yerinde olabilirdi. (Örneğin, bizim anlayışımıza göre; Türkiye'ye istenilen silahları vermeyi onaylamayan Amerikan Senatosu devlet başkanı ile çatıştığı, aykırı hareket ettiği için çift başlılık diye feshedilmelidir!) Türkiye'de başkanlık sistemi, tek adam diktatör yetkili başkanlık sistemi ile dini devlet yönetiminin getirilmesi ve kaos olasılığı vardır. Tabii ki bunlar bazı kaygılar bir vatandaş olarak farklı acılardan değerlendirmelerim ve görüşlerimdir. Bu konunun uzmanlarca korkusuz önyargısız tartışılmasında artıların eksilerin ortaya konulmasında yarar vardır.

Bizler gibi düşünmeyenleri, hareket etmeyenleri daha farklı düşünenleri ve hareket edenleri çeşitli olumsuz küçük düşürücü sıfatlarla, yakıştırmalarla hakaret etme, tehdit etme, zarar verme, aşağılama yerine birbirimize daha hoş görülü davranmamız hepimizin yararına olur. Kimsenin kimseden korkusu olmamalıdır. (İzmir, drhusso)

.....

.....

NEDEN 2

TÜRKİYE DE YAKLAŞIK HER 7-8 KİŞİDEN BİRİ AKLI, BEDENİ ÖZÜRLÜDÜR, SAKATTIR, ENGELLİDİR. NEDEN?

Tescil edilmeyen, sağlıklı gözüken sakat engellilerin, sakatların ve yaşlılık, hastalık, erken ve geç emeklilik gibi çalışmayan engelli sayısı tahmin edildiğinde Türkiye çok ağır bir sorumluluk yükü altındadır ve bu yük altında Türkiye ezilir, gereği gibi gelişip zenginleşemez! Bu gibi hoş olmayan ifadelerime kızılacağına, bizlerin hepimizin bu sorunu tartışmamızda ve çözmemizde yarar vardır.

En azından devletin yetkili kurumları, üniversiteler Türkiye' de bu denli sakat, engelli özürlü sayının neden çok olduğu bilimsel olarak araştırılmalıdır. Bu sayının ülkenin kalkınmasına olan olumsuz etkileri de dile getirilmelidir.

TÜRKİYE'DE HER ŞEY YÜCE ALLAHTAN DEYİP ALLAHA HAVALE EDİP İŞİN KOLAYINA GİDİLMEMELİDİR.

Engelli, özürlü, sakat insanların bir kısmı doğuştan genlerden ortaya çıkıyorsa, yanlış, yetersiz beslenmeden, bilgisizlikten, ilgisizlikten, kötü muameleden kaynaklanıyorsa devlet sağlık bakanlığı öncülüğünde gereken tedbirleri önlemleri bir an evvel almalıdır.

Akli ve bedeni özürlü doğumlular ve yakınları özellikle ana ve babaları için yaşam her gün büyük bir işkencedir. Böyle bir insani yaşama ana ve babaların, devletin, toplumun sebep olmalarına hakları yoktur! Günümüzde teknolojik imkanlarla ana karnında çocuğun gelişmesi takip edilebilmektedir.

ÇOCUĞU SAKAT, SAĞLIKSIZ ÖZÜRLÜ GETİRMEKTENSE HİÇ GETİRMEMEK ÇOK DAHA İYİDİR.

Sonradan ortaya çıkan engellilik sakatlık durumları da araştırılmalıdır. Trafik ve is kazaları ve sağlık ihmalkârlıkları, terör nedeniyle ortaya çıkan engelliliklerin, sakatlıkların üzerine de yapıcı, giderici bir şekilde gidilmelidir. Türkiye de her bireyin sonradan sakat engelli olma olasılığı yüksektir. Kaza, hastalık, terör nedeniyle sonradan sakat kalmanın, engelli olmanın sayıları basit yöntemlerle, uygulamalarla azaltılabilir.

Son yıllarda 40 yıldır süre gelen terör olayları ile sakat engelli kalan gazilerimizin sayılarında da artışlar gözlenmektedir. Bu konuda bilimsel olarak değerlendirilmelidir. Terörle mücadelede güvenlik politikalarının gözden geçirilmesinde yarar vardır. Ülkenin güvenlik güçlerine askere polise öldürme amaçlı silah doğrultanlara, ateş açanlara merhamet etmek ahmaklıktır. Kaldı ki, askere, polise silah çeken ateş eden teröristler bir şekilde devlete silah sıklamaktadırlar. Teröre bir şekilde ister direkt, isterse dolaylı olsa destek verenler de, demokrasi insan hakları maskesi altında teröristlere arka çıkanlar da hiç bir şekilde affedilmemelidir, isterse tüm dünya devletin üzerine çullansa dahi devlet devletliğini bilmelidir. **Terörle mücadelede silahlı çatışma mahallinde güvenlik güçlerin hayatı önceliklidir.** Güvenlik güçleri bütün imkânlarını ve tekniklerini kullanarak teslim çağrısına uymayıp ateşle karşılık verenlere acımasız, müsamahasız karşılık verebilmelidir, failer mutlaka mahal anında, kaçanların izinden inleri bulunup etkisiz hale getirilmelidir. **BU TOPRAKLARDA BU DEVLET SINIRLARI İÇİNDE, BU BAYRAK ALTINDA YAŞAYAN HER VATANDAŞ BU DEVLETİN YASA VE YÖNETMELİKLERİNE UYMAK ZORUNDADIRLAR,** devlette adil, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uygulamak mecburiyetindedir. . Aksi halde ülke kaos içinde boğulur. **TERÖRE VERİLEN TAVİZLERLE, TERÖR UZAR, AZAR GİDER, GENÇ YAŞTA ŞEHİTLERİMİZİN SAKAT KALAN ENGELLİ GAZİLERİMİZİN SAYILARI ARTAR DA ARTAR.** Buna kimsenin hakkı yoktur. Terörün üstesinden gelinmiyorsa devletin birlik ve bütünlüğü sağlanamıyorsa, devletin otoritesi ciddiyeti sağlanmıyorsa, siyasiler topyekûn yerlerini üstesinden gelecek siyasilere, yönetimlere bırakmalıdırlar. **DEMOKRATİK DEVLET YÖNETİMLERİNDE ÜLKEDE CAN MAL GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİDİR VE KORUNMALIDIR.** Bu nedenlerle hükümetlerin, devletlerin güvenlik politikaları demokrasi, insan hakları maskesi dâhilinde bu olumsuzluklara neden olmamalıdır. Siyasetçiler, bürokratlar teröristlerin kendilerine ailelerine, yakınlarına olan tehditleri dikkate almayıp devletin ülkenin çıkarları için gerekeni korkmadan, yılmadan en iyi şekilde yapmalıdırlar.

Bu gibi konularda gündem getirilip tartışılmalı üniversitelerimizde ilgili birimlerce araştırılmalıdır, alternatif çözümler kamuoyu ile paylaşılmalıdır. (drhusso)